



# Anders Gerner Frost

**Borgmester (Nyt Gribskov) i Gribskov siden 2018**

**Født:** 1976.

**Hjemby:** Født på Frederiksberg og bor i dag i Tisvildeleje i Gribskov med sin kone og fire børn.

**Uddannelse og civilt erhverv:** HF-uddannet ejendomsmægler, medindehaver af Danbolig og medvirkende i tv-programmet „Hammerslag“ på DR

## Hot Hot or not i Gribskov



### Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Dronning Margrethe åbner 29. maj vores nye nationalpark Kongernes Nordsjælland. Den er en naturperle at besøge. Nationalparken er Danmarks næststørste – efter Vadehavet – og rummer 1.000 års nordsjællandsk kulturhistorie på 263 kvadratkilometer. I parken ligger blandt andet Gribskov, som er én af landets ældste skove, og som har den største bestand af dådyr. Parken rummer desuden Danmarks to største søer: Esrum Sø og Arresø. Hovedporten til parken findes i hjertet af Gribskov: Esrum Kloster og Mølle-gård.



### Musik i Lejet

Musikfestivalen finder sted i juli og foregår i min hjemby, Tisvildeleje. Det er så fantastisk smukt, fordi scenen ligger direkte på stranden. Festivalen rummer rigtig meget af Gribskov Kommunes DNA: Den blev startet i 2009 af to venner fra byen og er vokset og vokset siden. Festivalen bygger på hele lokalsamfundets velvilje og på tusindvis af frivillige timers slid og arbejde undervejs. Det er en festival, som vores lokalsamfund og kommune selv tager del i, og som samtidig rækker ud over kommunegrænsen og lokker Københavns mest hippe klientel til byen.



### Pilgrimsruten Tisvildevejen

Vores Pilgrimsrute er relativt ny og er et eksempel på enestående lokalt initiativ. Pilgrimsruten er 100 km lang, går fra Esrum til Tisvilde og slynger sig mellem Gribskovs mange små, idylliske byer, hvor de vandrende overnatter lokalt, spiser lokale fødevarer og kommer bag kulisserne i lokalsamfundene. Det er en unik vandreoplevelse, som i år blev udsolgt på to dage. Ruten er selvfinansierende og rækker armene åbent ud til vores lokale gårde, handlende og andre ildsjæle, som kan koble sig på med aktiviteter eller andre muligheder for de vandrede. Ruten kan man vandre, som man har lyst, eller man kan tage på de mere 'eksklusive' ture med guide.

# Bare det var mig ...

## Fredensborg Slot

Jeg ville rigtig gerne have Fredensborg Slot, som sådan set godt kunne ligge på den anden side af Esrum Sø i Gribskov Kommune. Slottet er vel Danmarks smukkeste slot, og haven, som er åbent for offentligheden, er et dejligt sted.

Af journalist Emilie Koefoed

Fotos: Gribskov Kommune

# Not



## Kø på landevejen

Rigtig mange borgere i Gribskov pendler, og mange kører til København for at arbejde. Desværre er det kø-kørsel i sneglefart lige fra klokken 6-7 om morgenen og ind mod København – og det samme, når arbejdsdagen slutter, og folk skal hjem igen. Staten har i mange år forsømt at udbygge vejen nordpå, således at motorvejen i dag stopper ved Allerød – og resten af vejen nordpå er det landevej. Nu har vi langt om længe fået staten til at afsætte penge til en såkaldt VVM-undersøgelse, som jeg håber er første skridt mod en motorvej eller i det mindste en udbygget vej op til Gribskov. Imens må vi sukke dybt, når vi spilder tiden med at holde i kø.



## Kystbeskyttelse overladt til borgerne

Det er absolut NOT, at staten bare overlader kystbeskyttelsen på den nordsjællandske kyst til borgerne. Vi har alle gavn af, at vores kyst med nogle af Danmarks bedste bade-strande bliver bevaret. Med stadig kraftigere storme og et uforudsigeligt klima på grund af den globale opvarmning er det utaknemmeligt, at staten vender ryggen til og overlader det til kommune og grundejere at betale den store regning. Egentlig lovede finansminister Kristian Jensen at bidrage til at betale for kystbeskyttelsen, da han besøgte os, men det løfte lader regeringen desværre til at have glemt igen.



## Grusgrav i naturperle

Region Hovedstaden vil rigtig gerne have lov at anlægge en støjende, støvende grusgrav direkte op ad ét af de flotteste naturområder, som jeg personligt kender: Det historiske, bakkede lynglandskab ved Tegners Museum. Regionen har behov for grus til byggeriet, og det indebærer en mulig grusgrav lige ved denne naturperle. Integreret i naturen er i dag en skulpturpark og museet med skulptøren Rudolph Tegnerværker. Det er et enestående sted, hvad enten man elsker kunst, natur eller bare en fantastisk familieudflugt. Knap så herligt med lyden af gravemaskiner i ørerne og støv i øjnene. Jeg gør, hvad jeg kan, for at ændre regionens planer!