

” ... det er vores overbevisning, at vi kan få et rigtig godt resultat, hvis vi inviterer til bred debat om fremtidens hovedstad.

Leder

Den nødvendige prioritering

I maj måned nedsatte regeringen et Hovedstadsudvalg med deltagelse af hele 6 ministerier. Det er en rigtig god ide, som jeg kun kan støtte. Der er behov for at se tværgående på boligudvikling, infrastruktur, erhvervsudvikling og de grønne områder i regionen. Den planlagte revision af Fingerplanen passer som fod i hose til det arbejde.

I Byplanlaboratoriet er vi glade for, at der sker noget og vi vil meget gerne drøfte den fremtidige bystruktur. Hvor skal fremtidens knudepunkter være og hvordan sikrer vi bæredygtighed på lang sigt? Det er væsentlige spørgsmål og det er vores overbevisning, at vi kan få et rigtig godt resultat, hvis vi inviterer til bred debat om fremtidens hovedstad.

Samme dag som udvalget blev lanceret kom kritikken. Det er en værre slingrekurs, blev der sagt.

Først handler det udelukkende om yderområderne og så skal Hovedstadsområdet pludselig have opmærksomhed. Regeringens erklærede mål har siden valget været at skabe "Et Danmark i bedre balance". Men hvad betyder det egentlig?

Det er rigtigt, at der har været en fifte af enkeltstående initiativer så som nedsættelse af landsbyudvalget og hovedstadsudvalget og at vi savner det store billede i form af et samlet Danmarkskort eller i det mindste regionale udviklingsplaner. Det kunne forbedre kommunernes beslutningsgrundlag, når de f.eks. skal til at vurdere levedygtighed for deres landsbyer.

Jeg savner også et kvalificeret bud på fremtidens geografi, når politikerne begynder taler om en Kattegatbro, der skal forbinde de to største byområder i landet. Hvor vil det f.eks. efterlade

Fyn? Det er store investeringer, der er på spil og målene om bæredygtighed og energineutralitet peger i en anden retning. Hvordan hænger det hele mon sammen? Det kunne en landsplanredegørelse være med til at afdække.

I Grønland har man i 2016 udgivet en landsplanredegørelse med overskriften: Den nødvendige prioritering. Det er der også behov for i Danmark. Vi er et ganske lille land. Det burde være muligt at få det til at hænge sammen – både fysisk og mentalt. Da kommunalreformen blev gennemført i 2007 var meldingen, at amterne skulle nedlægges og at der skulle opstå stærkere kommuner og en stærkere stat på planområdet. Vi savner stadig at se det sidste.



Ellen Højgaard Jensen, Direktør for Dansk Byplanlaboratorium



BYPLAN NYT

Byplan Nyt 2/2018 (16. årgang)

Redaktion

Ellen Højgaard Jensen (ansv.)
Michael Nørgaard

Redaktionsadresse

Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6. 1. sal,
1466 København K
Tlf.: 33 13 72 81
Mail: mn@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Annoncer

mn@byplanlab.dk,
bestilles senest
10. august 2018

Layout

Anders Tornberg

Forsidefoto

Rasmus Hjortshøj

Oplag

3600

Tryk

KLS PurePrint

ISSN

1602-9038

Signerede artikler står for forfatterens regning, usignerede for den ansvarshavende redaktørs regning.

Byplan Nyt 3/2018 udkommer i september 2018.

Nyt fra netværket



Boligidealer og bebyggelsesplaner

Byplanhistorisk Udvalgs seminar fredag d. 9. november 2018 i København sætter spotlight på de helt nære, dagligdags omgivelser for byens beboere: Boligen og den bebyggelse man bor i. Hvilke boligidealer og bebyggelsesplaner ligger bag nutidens nye større byggerier – og hvilke lå bag fortidens sammenlignelige byggerier. Seminarets afgørende spørgsmål er: Hvad kan vi lære af fortiden? Det er ind imellem Byplanhistorisk Udvalgs oplevelse, at de gode, og måske især de dårlige erfaringer, arkitekt- og planlæggerverden har gjort sig, ikke bruges i praksis. Det håber udvalget at kunne råde bod på med sine historiske seminarer og skrifter.

Find program og tilmelding på www.byplanlab.dk

Lysets Dag 2018

Kom til Lysets Dag den 12. september og få opdateret din viden om, hvad der rør sig på belysningsområdet lige nu. Dansk Center for Lys har inviteret en række eksperter fra ind- og udland, til at fortælle under titlen "Need to Know". På konferencen kan du bl.a. høre om de nye tiltag i bygningsreglementet 2018 og om den nye Europæiske dagslysningsstandard. Der vil også være indlæg om flicker og blænding og brugen af ny LED-teknologi i f.eks. mediearkitektur. Inspirationen fortsætter i pauserne, hvor deltagerne kan gå på opdagelse i udstillingen.

Læs mere på www.lysetsdag.dk

Ny udgave af Byplanhåndbogen

Planloven blev ændret i 2017 og der sker jævnligt ændringer inden for regler for fysisk planlægning. Det er afsættet for at revidere Byplanhåndbogen. I 1. udgave af Byplanhåndbogen var der forklaringer til omkring 1.100 ord og begreber, der bruges i byplanlægning. I den nye udgave er der ca. 1.300 opslagsord. Den nye udgave kan købes fra Byplanlaboratoriets forlag fra august måned og vil også kunne hentes i en pdf-udgave.

Læs mere på www.byplanlab.dk



By, brændeovne og helbred

Skorstensrøg fra brændeovne er til gene for naboer såvel i store byer som i mindre bysamfund og landsbyer. Fra år 2000 til 2013 er antallet af danskere, der føler sig generet af lugt fra brænderøg i kvarteret, steget fra 300.000 til over 500.000. Blandt de hårdest ramte dør mellem 500 og 1000 mennesker ca. ti år for tidligt på grund af de stoffer, naboens røgede luft udsætter dem for. I sin nye bog "Brænderøg og helbred – fra kilde til krop" sætter geografen Solveig Czeskleba-Dupont fokus på området.

Læs mere på www.cnas.dk