

Giv naturen prioritet!

I årevis har vi oplevet, at pengene til naturindhold i nye projekter har været i budgetterne ved start, men er det første, der bliver skåret fra, når andre økonomiske hensyn presser sig på. En fremherskende misforståelse er også, at naturindhold bare betyder, at naturarealer kan passe sig selv, og at naturnær drift er billigere. Det er ikke sådan, det hænger sammen.

Der er kamp om pladsen i Danmark! Kulturhistorien, friluftslivet og en mere sammenhængende natur kæmper med landbruget, infrastruktur og også solceller og vindmøller, der skal sikre bæredygtig energi i det åbne land. Situationen er propfyldt med dilemmaer og konflikter. Og så topper biodiversitet alle disse krydsende dagsordner og stiller krav til, hvordan vi planlægger, anlægger og drifter det hele.

Med det perspektiv, så oplever os med de grønne briller på, at der er behov en ny strategisk og praktisk forståelse for, hvordan vi arbejder med at integrere alle disse hensyn og sikre naturindhold og biodiversitet i denne "kamp om pladsen". Herunder mine pejlemærker for tilgangen.

Giv naturen prioritet

Coronaen har fået mange danskere til at søge ud i naturen, og det ser ud til at have styrket naturforståelsen. Det bør være en situation vi kan bygge videre på. Vi ved, at naturen kan levere løsninger på andre væsentlige dagsordner som stress og sundhed ved at være omdrejningspunkt for rekreative fællesskaber, der ikke er digitale!

I årevis har vi oplevet, at pengene til naturindhold i nye projekter har været i budgetterne ved start, men er det første der bliver skåret fra, når andre økonomiske hensyn presser sig på. En fremherskende misforstå-

else er også, at naturindhold bare betyder, at naturarealer kan passe sig selv, og at naturnær drift er billigere. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Grundlæggende er der brug for et gedigent stykke planlægningsarbejde, hvor de mange hensyn identificeres og afvejes mod hinanden. Og det er altså ikke gjort ved alene at sikre, at nye VE-anlæg får tilført et element af biodiversitet, fx i form af levende hegn eller skovplantninger omkring solcellerne eller vindmøllerne. Vi skal i stedet tænke planlægningen og forvaltningen ind i helt nye baner, hvis vi skal kunne styrke naturen. Vi skal i meget højere grad tænke og agere i sammenhænge og helheder.

Styrk tværfagligheden

Et vigtigt greb til at udnytte potentialerne er, at vi samler forskellige fagligheder om de løsninger, vi skal levere. Sociologer, psykologer, landbrugskyndige og måske etnologer og skolefolk skal med på holdet af planlæggere, som allerede omfatter landskabsarkitekter, biologer, naturvejledere, ingeniører og arkitekter. Organiseringen og det hold, vi stiller til at løse opgaven, skal sættes, så det matcher opgavens mange facetter. Behovet for samarbejde understreges af, at alle sektorer får rekrutteringsudfordringer i fremtiden. Vi skal i højere grad agere på forkant med løsninger, der forebygger frem for at symptombehandle.



Af formand Jon Pape,
Park- og Natur-
forvalterne

Inddrag borgerne

Det er måske efterhånden banalt at sige det, men alligevel: borgerne skal inddrages tæt i planlægningen og forvaltningen, hvis løsningerne skal være brugbare og holdbare.

Giv plads til metodeudvikling

Der er meget viden hos landskabsarkitekter, skov- og landskabsingeniører, anlægsgartnere og andre fagprofessionelle. Giv dem tillid og ressourcer til at udvikle løsninger – meget gerne tværfagligt – og sæt ressourcer af til kompetenceudvikling. Det handler dels om ejerskab til de politiske prioriteringer og dels om de praktiske løsninger og viden om biodiversitet. Giv plads til at fejle, fordi der endnu ikke findes en manual til de nye metoder.

Lyt til grønne fagfolk

I planlægningsprocessens 'normale' fødekæde kommer de grønne fagfolk ofte sidst og længst nede. Når der skal arbejdes naturbaseret og til gavn for naturen, er det afgørende, at de grønne fagfolk i forvaltningerne får en meget mere fremtrædende rolle – både tidligere og mere synligt i processerne. Det er vigtigt, at beslutningstagerne og i sidste ende politikerne får anskueliggjort de argumenter og kvaliteter, som formuleres af grønne fagfolk i forvaltningen.